

MOR ♀ dayanışma



İlle de Hayır! Kadın gibi HAYIR!



Tacizin, tecavüzün, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının arttığı, şiddetin hızla normalleştirildiği ve kaosa doğru sürüklendiğimiz bir dönemden geçiyoruz.

İlmek ilmek erkek egemenliği ile örülmüş neoliberal muhafazakar iktidarın kadın düşmanı politikaları, kadınları ötekileştirip yok saymaya devam ediyor.

OHAL ile birlikte katmerlenen ve topyekün kadınlara açılan savaş körükleniyor.

Kadınları sokakta, otobüste, parkta görmek istemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tekme atmak, asit atmak ve sosyal medyada eril saldırılar kadınlara açılan savaşın en olağan yöntemleri haline gelmiş durumda.

Kadınların Hayır'ı

Bombalar, ihraçlar, tutuklamalarla korku duvarlarına hapsolmuş, çaresizlik ve umutsuzluk aşılansmış yeni bir toplum inşa edilmek isteniyor. Kadın dernekleri kapatılıyor, kadın siyasetçiler tutuklanıyor, eğitim gericileştir-

riyor, medya “nasıl evleneceğiz, ne giyeceğiz, ne yiyeceğiz” programları ile beyinleri uyuşturuyor, yargı tecavüzcüleri katilleri koruyor.

Temel hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınıyor. Ve tam bu süreçte başkanlık sistemini oylayacağımız gün yaklaşıyor.

Korkmuyoruz, çünkü kadınlar var!

Bulanık sulara yüzmeyecek, karanlığın derinlerine gömülmeyeceğiz!

Niye mi? Çünkü kadınlar var, yalnız değiliz biz varız! Çünkü umut kadınlardadır...

Olağanüstü sisli havada karanlık derin sulardan yüzeye çıkacak ve topluma nefes aldıracak biz kadınlar biliyoruz.

8 Mart'ta isyanı HAYIR'la büyütelim!

Abimize, babamıza, sevgilimize, eşimize, patronumuza, erkeklige HAYIR dediğimizde,

Yaşamına sahip çıkan Çilem'le, Nevin

ile kurduğumuz dayanışmada,

Meydanları yasaklayanlara inat, sokakları doldurduğumuz 6-8 Mart eylemliliklerinde, kadın katillerine karşı “Cinsel istismar yasasına” karşı dört bir yanda ayağa kalktığımızda,

OHAL'e, KHK'lara, diktatörlüğe karşı 25 Kasım'da büyüttüğümüz kadın dayanışmasında, karanlığa karşı umudun kadınlarda olduğunu defalarca tanıklık ettik.

Mor Dayanışma olarak; kadınları tahakküm altına almak isteyenlere tek cevabımız var: HAYIR!

Kız kardeşlerimizle tek vücut, tek ses olup, yaşamlarımıza sahip çıkacağız.

OHAL'de sen de var mısın kadın kardesim;

Kadınların isyanını 8 Mart'ta meydanları, geceleri mora boyayarak umudu yeniden yeşertelim mi?

Tek adam rejimine karşı; evlerden, mutfaqlardan, fabrikalardan, atölyelerden el ele verip direnişimizi isyanımızı HAYIR'la büyütelim mi?

Tam "Evet" diyeceğiz bir gülme geliyor!

HAYIR! Hayır demektir beyler!

"Bizi gömmeye çalıştılar, oysa tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."

Meksika Sözü

Adamların yönettiği rejimlerden bıkip usanmışken, erkeklerin dünyasında nefes alamazken, 15 yıldır kadın düşmanı politikalarıyla nam salmış iktidar, şimdi kalkmış tek adam rejimini inşa etmek için referandumda kadınlardan "Evet" oyu istiyor.

Evlerimizin ortasına düşen bombaların, ihraç edilen, tutuklanan, katledilen, tecavüze, tacize, şiddete uğrayan kadınların haddi hesabı yok.

Eve giderken, sokağa çıkarırken, otobüse binerken, spor yaparken, kahkaha atarken, parkta, işte, okulda, bu iktidarın yönettiği ülkede artık kadınların can güvenliği yok.

Kadın düşmanlarına HAYIR!

İktidara geldikleri günden bu yana ağızlarından kadın düşmanlığından başka dökülen bir sözcük duyduunuz mu? HAYIR!



Kadın düşmanlığının bin bir türlüünü örgütlediler, uyguladılar, tecavüzcüleri tacizcileri kadın katillerini akladılar, erkek iktidarın erkek yargısını yasalarla meşrulaştırdılar.

Kadınların üzerindeki her türlü aşağılama, baskı ve şiddet toplum nezdinde bizzat iktidar tarafından normalleştirildi. Öyle ki, bütün erkekler kadınları aşağılama ve şiddet kullanmayı kendi hakları olarak görüyor; taciz, şiddet ve cinayetler artarak sürüyor. Erkek egemenliği her türlü edep sınırlarından taşıyor, kadınların yaşamını, bedenini emeğini ve

ruhunu işgal ediyor. Kadın emeği değersizleştirilip ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak en düşük ücretlerle, güvencesiz kötü koşullarda istihdam ediliyor, kepçeyle alıp kaşıkla verdikleri yetmezmiş gibi var olan haklarımıza da göz dikiyorlar.

Dünyayı istiyoruz kırıntıları değil!

Karanlığa karşı, OHAL'de ve her halde direnenerek umudun ve özgürlüğün kapısını aralıyoruz, o kapı 8 Mart'ta, referandum da daha da aralanacak ve asla kapanmayacak.

Yaşamı sırtında taşıyan biz kadınlar, yeryüzünü gövdemizle saracak, tohumlarımızdan yeşerip kök salacağız. Hayatlarımızı kadın düşmanı bir adamın ellerine teslim etmeyeceğiz.

Yaşamı sırtında taşıyan biz kadınlar, yeryüzünü gövdemizle saracak, tohumlarımızdan yeşerip kök salacağız.

Hayatlarımızı kadın düşmanı bir adamın ellerine teslim etmeyeceğiz.

O yüzden tam evet diyeceğiz bir gülme geliyor. Kahkahayı basıyor, HAYIR diyoruz!

Kadınlar Laikliğin Yeniden İnşaasının Ana Öznesi Olmalı

Kadın özgürleşmesi için verdiğimiz mücadelede "laiklik" nerede duruyor?

Cinsiyetimiz kimliklerimizi belirleyen tek olgu değil. Ben, Kürt, Alevi, işçi bir kadın olabilirim; Arap, Hristiyan bir ev emekçisi de; Türk, Müslüman bir öğrenci de; Çerkez, Ateist bir kadın da olabilirim.

Türkiye özelinde yaşadığımız sorunların çerçevesini oluşturan tek ortaklık "kadın" oluşumuz değil. Alevi bir kadın olduğumuz için, toplumsal yapının içerisinde ötekileştirildiğimiz durumlar yaşamadık mı?

Müslüman ve başı örtülü bir kadın olarak yıllarca üniversitelere, kamu kurumlarına giremediğimiz bir sözde laikliğin "kurbanı" olmadık mı?



Ateist bir kadın olarak "potansiyel müsait" muamelesi görmedik mi? İnançlarımız, yaşadığımız bütün ötekileştirmenin, ezilmenin nedenlerinin bir parçası olmadı mı?

O zaman tüm inançlara kör olan, inançların ve inançsızlığın özgürce yaşanmasının önünde engel olmayan bir "laiklik" anlayışı inançlar nedeniyle parçalanmış bir mücadelenin ortaklaşmasını sağlamaz mı?

Çünkü din, ataerkinin kadın bedeni ve emeği üzerindeki tahakkümünün temeli değildir. Erkek egemen toplumlarda şekillenmiş olan din,

kadının ikinci cins konumunu tanrısal bir dayanakla ezeli ve ebedi bir içeriğe hapsedmiştir.

Bu yüzden inançlara kör olan bir kamusal alan varlığı; kadını dinsel statüsüne göre yargılamayan, bedeni, emeği, doğurganlığı üzerindeki "dinsel" baskıyı kamusal alana taşımayan bir içeriği ifade eder.

Yani, özgürlükçü bir laiklik anlayışı içinde devlet kurumları, Alevi bir kadına zorla başörtüsü dayatmayacağı gibi, başı örtülü bir kadına da başını açmasını dayatmayacaktır.

Kamusal alanda dini inancımız ne

olursa olsun herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadığımız zaman, dinlerin toplum üzerindeki belirleyiciliği azalacak.

Erkek ve devlet iktidarı kadın üzerinde kurduğu hegemonyanın en meşru aracını kaybedecektir.

Kadınlar da kendilerini ayırtıran bu yapay ilişkilerden uzaklaştıkça cinsiyet özgürlüğü mücadelesine daha sıkı sarılacaktır.

Laikliği kazanacağız!

Devletin kendi varlığı, gücünü ailenin en temel dayanağı olan erkeğin kadın ve çocuklar üzerinde kurduğu egemenlikten aldığı için; kamusal alanda böyle bir laiklik kazanımının özel alanı etkilememesi gibi bir durum mümkün değil.

Halkçı ve özgürlükçü olmayan çürümüş "laiklik" anlayışına karşı; bugünün özgürlükçü, halkçı, erkek iktidarını derinden sarsan bir laikliğin yeniden inşası kadınların ellerinde yoğrulmuş şekillendiğinde mümkün ve makbuldür.

8 Mart'a doğru giderken "özgürlükçü laikliğin yeniden inşasını" kadın kurtuluş hareketinin mücadele aracına dönüştürmeliyiz.

İlk adımımız, inançları kendi siyasetinin aracı haline getiren bir diktatöre, kadınların "Hayır"ını göstermek olacaktır.

Ucuz iş gücü esnek ve güvencesiz çalışma kaderimiz değil!



AKP'den kadınların kalbine giden yol, ücretsiz emek, esnek çalışma, güvencesizlikten geçiyor ve tam da midemize bir yumruk gibi oturuyor! Bugüne kadarki ekonomik sistemlerin can suyu olan cinsiyetçi iş bölümü, şimdilerde yaşanan ekonomik krizde "nefes borusu" oluyor. Kadınların bedenleri ve emekleri üzerine kurulan bu tahakküm ilişkileri, AKP hükümetinin erkek ve baskıcı bir toplum oluşturma gayretiyle doruk noktasına çıkmış durumda. Önümüze koyulan başkanlık sistemi, bu mutlu beraberliğin biz kadınlar üzerindeki "eziyetinin" katlanarak devam etmesini hedefliyor.

Esnek çalışma koşulları dayatılıyor

Mesela, esnek çalışmayla, joker konumunda olan kadını, yani 'nerede hizmet orada kadın' ı dayatıyorlar.

Bu tarz çalışmayla, hem evdeki işlerin aksatılmadan yerine getirilmesinin hem de aynı zamanda işverenin cebinin dolmasının, ama kadınların da gün boyunca aralıksız çalışmasının önü açıldı. Süt izninin yok edilerek kadınların yarı zamanlı güvencesiz çalışması garantiye alınıyor.

Emeklilik 'hayal', görevde yükselme 'rüya' ve nitelikli işlerde statülü çalışma 'kısmet' oluyor...

Eşit işe eşit ücret yok

'Eşit işe eşit ücret' istiyoruz, ama AKP iktidarında tam tersi oluyor.

Enformel sektör denilen ve 'yer altı ekonomisi' diye tabir edilen alanlarda çalışan işçilerin büyük bir çoğunluğu aynı hatta daha ağır işler yaptıkları halde, alınması gerekenin çok altında ücretler alıyorlar. Üstelik çalışanlar kadın olunca bu ücretler yarı yarıya azalıyor. Verilen değer karşılığı kadın olunca düşmekte, ancak kadından beklenen 'hizmet' iki katına çıkarılmaktadır.

Özel istihdam büroları

Geçici iş ilişkisi kurmayı ve

uzaktan çalışmayı örgütleyen bürolar, mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulmasına hizmet ediyor!

Bu işlerde çalıştırılan kimler dersiniz? Elbette kadınlar...

Esnek, güvencesiz, ucuz iş gücünün yasallaştırılmış hali özel istihdam büroları. Güvencesizlik, işsizlik ve yoksulluk kadınların 'kaderi' değil!

Kaderimiz olarak dayatılanı değiştirmek istiyorsak bu sistemin çarkına çomak sokacak en etkili yöntem, örgütlenmek ve mücadele etmektir.

Bi Dünya Kadın

Hayır Hayır Demektir!

Almanya'daki mevcut yasaya göre; kadınlar tecavüze uğradıklarında filin yasal olarak suç sayılabilmesi için kendini fiziksel olarak savunmaya çalıştığını ispat etmesi gerekiyor. Fakat Almanya'daki kadın hareketinin yürüttüğü kampanya ve mücadele sonucu artık kadınlar tecavüze uğradıklarını ispat etmek için fiziksel olarak kendisini savunduğunu kanıtlamak zorunda kalmayacak.



#NonUnaDiMeno #BiriBileEksikDeğil

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde İtalya'da kadınlar tek ses olup sokaklara aktı. Tüm dünya kadınlarıyla dayanışma içinde olmaya çalışan kadınlar erkek egemenliğine, ayrımcılığa, kadın cinayetlerine karşı haykırdılar. Eylem sonrası toplantılarda 8 Mart 2017 için grev çağrısı yapıldı.

FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu)

FIBA, bir kadının maça, başörtüsü ile gelmesinin engellenmesine yönelik oluşan tepki ve itirazlardan sonra kıyafet kurallarında değişikliğe giderek oyuncu kadınların basketbol maçlarına başörtüleriyle katılabilmelerine karar verdi.

Women's March

Kadın düşmanı, ırkçı özellikleriyle bilinen Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasını protesto etmek amacıyla yüz binlerce kadın 21 Ocak'ta sokaklara akın etti. Bugüne kadar süregelen ayrımcılığa, şiddete karşı mücadele eden kadınlar yeni başkanın cinsiyetçiliğini, kadın düşmanlığını 60'a yakın ülkede protesto etti.

17 Kasım 2016 günü, Hakikat ve Haysiyet Komisyonu, Tunus Diktatörlüğü'nün mağdurlarının 1955'ten beri maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini paylaştığı ilk kamuya açık oturumunu gerçekleştirdi. Böylece pek çok kadın mağdur tecavüz, cinsel saldırı ve

hamile kadınlara yönelik düşükle sonuçlanan şiddet öykülerini kamuya açık bir şekilde dillendirdi. Bu oturumlar, ülkenin kirli geçmişiyle yüzleşmesi için büyük bir fırsat sunuyor ve mağdurlar için adalet umudu taşıyor.

2017 kadınların direniş ve isyan yılı olacak!

Özgürlük sokakta kadınlar isyanda Haydi 8 Mart'a

Hayatlarımız boyunca sadece kadın olmaktan kaynaklı türlü zorluklarla karşılaştık.

Tarihimiz çalındı, yaşamlarımız yarıda kesiliverdi, hayallerimiz, tutkularımız, arzularımız özgürlüğümüz elimizden alındı. Dile kolay, kol kırılır yen içinde kalır deyip, şiddetle, tacizle, tecavüzle, ölümlerle koyun koyuna yaşamamız istendi...

Heybemiz, devlet-erkek ikilemi kaskacında yaşanmış onca "kadın/kadınlık hikâyeleri" ile doldu taşı. Erk iktidarın örgütlü argümanları, kadınları öldüren bir hakikat olarak üredi durdu yanı başımızda, sokakta, iş yerinde, okulda, evimizde, yatağımızda...

Kadınlar direnişte güzel

Ve sonra bir kadın bir kelime fısıldadı: Hayır! Aramızda dolaşan o fısıltı büyüdükçe güçlendik, kadın dayanışması ile özgürleştik...



Kadın düşmanlarının bizlere reva gördüğü cehenneme direnerek, dayanışarak cevap verdik... Karanlığa karşı umudu, neşeyi, yaşamı doğurduk yeniden... Gezi isyanında, erkeklığe karşı, kadınların diliyle inatla direndik, hayır dedik, Her türlü şiddete karşı tüm kız kardeşlerimiz için hayır dedik

direndik, Özgecanımızdan sonra başka Özgecanlar olmasın diye sokakları zaptettik hayır dedik, Tecavüzü aklayan yasa tasarısına karşı büyük bir kadın isyanını ördük hayır dedik, 8 Mart'larda 25 Kasım'larda sokakları, geceleri kadınlara yasaklayan zihniyete karşı hayır dedik,

Ve fısıltı büyüdü, sessizlik bozuldu. Hayır dedikçe üzerimize çöken karabasana, erkeklik mayasıyla örülen korku duvarlarına karşı OHAL'de de bu halde de her halde direndik. Çünkü kadınlar direnişte güzel.

Haydi 8 Mart'a!

Duyuyor musun, kadın kardeşim; Yaklaş, kulak ver bu fısıltıya... 8 Mart geliyor, kız kardeşlerin seni 8 Mart'ta sokaklara çağırıyor... Özgürlük türkülerini yakıldı, cin şişeden çıktı bir kere. Yaklaşan kadın isyanının çağırısı bu. Lilith'in, Amazonların, Özgecan'ın, Havva Ana'nın çağırısı bu. Özgürlüğümüz için, erkeklerden korkmadan yaşamak için, bedeni-mizle ilgili karar verme hakkımız için, hayatlarımızı erk zihniyete kurban etmemek için, çocuklarımızı, doğayı ve tüm canlıları bu tecavüzcü zihniyetten koruyabilmek için haydi sokağa, 8 Mart'a... Sen gelmezsen olmaz, olmazsan olmaz!

Takas-Paylaş Gülmüset

Paylaş- Gülmüset; kadın dayanışmasını büyüt-mek, tüketim çılgınlığı ile yaratılan ekolojik yıkıma dur demek için oluşturduğumuz alternatif bir etkinlik. Herkes temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetlerini getirip

başka bir kıyafetle takas ediyor; paylaşmanın, gülmüseyip gülmüsetmenin tadına varılıyor. Tüketim çılgınlığına, ekolojik yıkıma, mülteciliğe, yoksulluğa karşı sesimizi duyurmak ve dayanışmayı büyütme için sen de paylaş gülmüset!

Özsavunma Atölyeleri!

Artan erkek terörü kadınlara yönelik bir savaş başlatmış durumda. Kimliğimiz, emeğimiz, bedenimiz tahakküm altına alınmaya, sesimiz susturulmaya çalışılıyor. Dünyanın yarısını oluşturan biz kadınlar olmadan gerçek anlamda özgür ve adil bir ya-

şam kurmak mümkün değil. Bedenimize, emeğimize şiddet ile tahakküm kurmak isteyenlere, yaşamlarımıza sahip çıkmak, erkek şiddetine dur demek için tüm kızkardeşlerimizi hayatlarına sahip çıkmak için ilk adımı atmaya, özsavunma atölyelerimize çağırıyoruz.

KADIN KOROSU

Kadınların saklı yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak, evlerden çıkıp kadınların isyanını şarkılarla buluşturmak için kadın korusu çalışmalarımızı başlattık. Anne, abla, eş olarak hep başkalarının hizmetinde, kendi yeteneklerimizden bihaber yaşamak zorunda bırakıldık. Mutfaklardan, evlerden, işyerlerinden çıkıp bastırılan yeteneklerimizi ortaya çıkarmak için kadın korosunda buluştuk. Kadınların sesini, sözünü kadın dayanışması ile yükseltmek için kadın korumuza seni de bekleriz kız kardeşim...



Dayatılan ataerkil yazına karşı kadın masal atölyelerimizi kuruyoruz. Oluşturulan yazın dilinin erkek dili olduğunu ve bu dilin ataerkil zihniyetin oluşmasında ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Hepimiz belirli bir kurgu ile yazılmış, genellikle erkeği yücelten, kadını zayıf ve korunmaya muhtaç olarak lanse eden cinsiyetçi masallarla büyüyor, büyütülüyor. Kadınları yok sayan ve tahakküm altına almak için cinsiyetçi masallarla zehirleyen ataerkil zihniyetin panzehiri, oluşturacağımız daha özgür ve cinsiyetsiz bakış açısına sahip olan masal atölyeleridir.

MOR kadın dayanışma

İrtibat Numaraları:

- İstanbul 0553 549 62 06
- 0538 729 50 95
- 0553 209 34 96
- Hatay 0539 390 29 96
- Adana 0534 566 22 88
- İzmir 0531 526 85 19
- Mersin 0507 014 31 32
- Antalya 0507 605 56 02
- Eskişehir 0534 736 88 60
- Ankara 0544 867 18 52
- Samsun 0553 549 62 06

f MorDayanisma B DayanismaMor