

MOR

dayanışma

Dünyanın
Bütün
Kadınları
Birleşin!

f MorDayanisma

t DayanismaMor

ig mor_dayanisma

VAKİT
TAMAM!

ERK'EKLİĞİ DEVİRİYORUZ

Derinleşen kriz dinamikleriyle birlikte, yoksulluğun, pahalılığın, işsizliğin günden güne arttığı koşullarda, adaletsizliğin ve anti demokrasinin hüküm sürdüğü OHAL sürecinde baskın bir kararla seçime gidiyoruz.

İktidarın yangından mal kaçırıcısına aldığı bu seçim kararının arkasında, halı altına süpürülmüş sorunların hızla gün yüzüne çıkma riski yatıyor.

Seçim kararıyla birlikte hızla değişen gündemler arasında, değişmeyen tek

gündem ise iktidarın 17 yıldır ısrarla sürdürdüğü kadın düşmanlığı...

Erk'eklik ittifakına karşı kadın dayanışması

Kadınlara karşı aleni savaş açan AKP iktidarı, medya ve yargının erkek ittifakına karşı, kadın dayanışması da büyüyor.

Onlar kadınlar arasına nifak

tohumları serptikçe, kadınların giyimi, dili, dini üzerinden kutuplaştırma yaptıkça; kadınlar isimlerimiz farklı hikayelerimiz aynı diyor, bir araya geliyor, yan yana duruyor.

**Onlar
"itaat et"
dedikçe kadınlar
"HAYIR"
diyor, isyan ediyor.**

Onlar kadınları kamusal alandan uzaklaştırdıkça kadınlar alanları dolduruyor.

Onlar "itaat et" dedikçe

kadınlar "HAYIR" diyor, isyan ediyor.

Kadınların TAMAM'ı yıkar tek adamları

Dilimiz, dinimiz, rengimiz ne olursa olsun sadece kadın olduğumuz için şiddete, eşitsizliğe, adaletsizliğe maruz bırakıyoruz. Savaş, yoksulluk, kriz önce biz kadınları vuruyor. Bunu görüyoruz el yükseltiyoruz, artık "TAMAM" diyoruz. 24 Haziran'da oyumuzu özgürlük, adalet, barıştan yana kullanıyoruz.

Bir boşan(ama)ma ahvali: NAFAKA YASASI

Türkiye’de bir kadın olarak yaşam sürdürmenin ne kadar zor olduğunu iyi biliyoruz. İktidarın hayatlarımıza saldırısı her geçen gün katmerlenerek artıyor.

Bedenimizi, emeğimizi ve yaşamlarımızı hedef alıyorlar adeta bizi yok etmek istercesine.

Evlilikleri kadınlar için birer hapisaneye çevirmeye çalışan iktidar, yaptığı düzenlemelerle her yere bir gardiyan diyor.

Şöyle bir geriye dönüp bakalım.

2016 Haziran’ında Boşanma Komisyonu’nun sunduğu 456 sayfalık rapor; devletin kadına yönelik bakış açısını, neler yapmak istediğini ve nasıl müdahalede bulunabileceğini sayfa sayfa anlatır nitelikteydi. Hadımı, istismarda delil zorunluğunu, arabuluculuk uygulamasını o zamandan yazdılar ve süreç içerisinde pişirip önümüze getirdiler. Şimdilerde ise yandaş medyanın müjde diye nitelendirdiği nafaka (vermeme) yasası önümüzde.

Ne yapmak istiyorlar?

“Boşanırsam nasıl yaşarım?” sorusu kafasını kurcalarken bir kadının, boşanma talebinin dahi ölümlere yol açtığı ülkemizde, kadın boşanmasını diye çokca uğraşmış ve bu tasarı icat edilmiş.

Medeni Kanun’daki mevcut haliyle “kusuru daha ağır olmak koşuluyla geçimi için diğer

tarafından malî gücü oranında süresiz olarak nafaka istenebilir” şeklinde belirtilmiş olan nafaka hakkını, “evli kalma süresi, çocuk olup olmaması”, boşanan kadının “yaşı, gelir durumu ve kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanmasını öngörüyorlar.

Kabul etmiyoruz!

Kadını toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda zapturap altına almaya çalışan zihniyet,



“Boşanırsam nasıl yaşarım?” sorusu kafasını kurcalarken bir kadının, boşanma talebinin dahi ölümlere yol açtığı ülkemizde, kadın boşanmasını diye çokca uğraşmış ve bu tasarı icat edilmiş.

gündeme getirdiği bu düzenleme ile de, kadının boşanmasını engellemeyi hedefliyor.

Kadın düşmanı yasaların mahkemelerce korunduğu bir ortamda, kadının her türlü özgür olma arayışı kusur değil mi?

Şüphesiz ki, hergün kadınların öldürüldüğü, kadınların boşanırken ve boşandıktan sonra öldürüldüğü bir ülkede bu düzenleme, kadını öldürülme riski taşıyan ortamlara mahkum etme düzenlemesidir.

Bir topla oynar gibi kadınların yaşamları ile oynama cüreti gösteren bu zihniyeti her yerden biliyoruz, tanıyoruz. Kadınların özgürlük arayışının önündeki tüm engellere ve kadın düşmanı yasalara karşı mücadele edeceğiz. Artık yeter!

Ve tabi ki T A M A M!

“Cinsel İstismar Yasa Tasarısı” Çocukları Korumuyor

Artan cinsel istismar haberleriyle birlikte toplumda son iki yıldır ciddi bir huzursuzluk hakim. İktidardakiler ise bu tepkileri azaltmanın ve sorumluluğu üstlerinden atmanın telaşı ile torbadan bir cinsel istismar yasası çıkardı.

Sanki çocuk evliliklerinin önünü açan politikaları onlar gütmemiş gibi, adet görmeye başlayan çocuklar çocuk doğurabilir fetvaları yayılmış, okullarda küçücük çocuklara düğün töreni gösterileri yapılmış, Ensar Vakfı’na “bir defadan bir şey olmaz” denmemiş gibi; yangından mal kaçırırçasına bir gecede özensizce hazırlanmış cinsel istismar yasasını önümüze getirdiler.

Bu yasasının gitgide artan cinsel istismara çözüm bulmak

adına değil, tepkilerin iktidara yönelimini engellemek adına alelacele hazırlandığı görülmektedir.

13 yaşındaki 11 yaşındakinden daha mı “az” çocuk?

Mağdur edilen çocuk ve mağdur eden çocukların yüksek yararının gözetilmediği, tedavi ve destek hizmetlerinin öngörülmediği, diğerleri gibi farklı meslek alanlarından uzmanlara danışılıp hazırlanmış kapsamlı bir çalışmanın ürünü olmadığı çok açık bir yasa tasarısı...

Mesela; Tasarıya göre 13 yaşında bir çocuğun “organ veya sair cisim” sokularak istismar edilmesi durumunda ceza 16 yıl, mağdur 11 yaşındaysa ceza 30 yılın üzerinde. 13 yaşında bir

çocuk 11 yaşından daha mı “az” çocuk? Bu ve bunun gibi çarpık ve çocuk odaklı düşünülmeyen birçok nokta var yasa tasarısında.

Cezaları arttırmak dışında herhangi bir önlem ön görmemiş olan bu yasa, hâlihazırdaki yasadaki çok da farklı değil. Var olan yasadaki cezalar 16-18 yılın üzerindedir.

Ama açığa çıkan ve savcılığa intikal eden istismar vakalarının bile ancak dörtte biri ceza alırken cezaları arttırmak ne işe yarayabilir?

Çocukların eli, kolu, dili, isyanı olmak ve bu istismarları, istismarı yaygınlaştıran zihniyeti ortadan kaldırmak zorundayız.

Mevcut cezalar dâhi uygulanmazken kağıt üzerinde ceza arttırımı istismarı önlemeyecek tersine istismarın üstünü örtecektir. Bu yüzden yasa derhal geri çekilmeli; bu alanda

çalışmalar yapan kurumlar, mücadele eden kadın örgütleri, uzman ve bilir kişilerle birlikte uzun erimli bir yasa tasarısı çalışması başlatılmalıdır.

Bizler çocuklarımızın eli, kolu, dili, isyanı olmak ve bu istismarları, istismarı yaygınlaştıran zihniyeti ortadan kaldırmak zorundayız.

Yarım Kalan İşimizi TAMAM'layacağız!

Her şeyin tek bir adama bağlanmaya çalışıldığı, büyük bir ekonomik krizin kapımıza kadar geldiği, bölgesel savaş ortamının dört bir yanımızı kuşattığı, "kafasını kaldıranın" geleceğinin hedef alındığı bir zamanı yaşadığımız yetmiyor, şimdi de bu zamanı kalıcılaştırılmaya çalışılıyor diye önümüze bir sandık konuyor 24 Haziran günü.

Hiç şüphemiz yok ki, geleceği tehlike altına giren iktidarın yapmak zorunda kaldığı bir hamle baskın seçim. Sandığın arkasında korku, panik, telaş var.

Git başımızdan "0" aldın!

İktidarın 15 yıllık karnesine baktığımızda; bolca katliam, hırsızlık, nefret, kadına ve çocuğa düşmanlık,... Buralardan epey yüksek not almış durumda. En çok da kadın katliamlarının daha da artmasına neden olacak uygulamaların önünü açmasından, kadına yönelik şiddet ve tacizin normalleşmesini sağlayacak politikaları hayata sokmasından...

Kurmaya çalıştığı rejimin direklerini kadın düşmanlığına yerleştirmeye çalışan iktidarı



rın atacağı her adımın, bizim yaşamlarımızı hedef alacağına artık eminiz. Kürtaj yasa değişikliklerinden Gezi İsyanı'na; 7 Haziran'dan 16 Nisan'a; 8 Mart'tan şimdiye uzanan süreçte emin olduğumuzun göstergesidir. Kadınların eşitlik mücadelesinin yarattığı özgürleşme dinamiği, inşa edilmeye çalışılan rejimi temelden sarsıyor.

Kadın Düşmanlarına Bizden Oy Yok!

16 Nisan'da, sokağın her köşesine HAYIR'larıyla dokunan, yeni bir yaşamın mümkünlüğünü

yan yana gelerek gösteren kadınlar, 24 Haziran'da sırtını tam olarak buraya yaslayacak.

OHAL'e, yasaklamalara rağmen şehirlere rengini çalan, 8 Mart'larda şehri mora boyayan, özgürlük için koşan; çocuk istismarına karşı, Ensar Vakıfları'na karşı, müftülük yasasına karşı mücadeleyi büyüten kadınlar 24 Haziran'a giderken bu özgürlük arayışını iktidarın karşısına dizecek.

Hazır olun!

Nasıl ki 16 Nisan'da Hayır'ımızı sandığa bırakıp gitmediyseniz devam ettiyse özgürlük yürüyüşümüze, 24 Haziran'da

Kadın düşmanlarına oyumuzu vermeyeceğiz. Taleplerimize ve Oyumuza seçimde ve sonrasında da sahip çıkacağız. Ve bunları her daim; evde, sokakta, işyerinde savunmaya devam edeceğiz.

Kadın düşmanlarına oyumuzu vermeyeceğiz. Taleplerimize ve Oyumuza seçimde ve sonrasında da sahip çıkacağız. Ve bunları her daim; evde, sokakta, işyerinde savunmaya devam edeceğiz.

Kimse bizden Kadın düşmanları karşısında oturmamızı beklemesin artık!

Bu topraklarda yaşamı kuranların geleceğini eline alacağı, özgür ve eşit bir ülke için daha çok kol kola girmeli, yan yana durmalı ve üstümüze çökmeye çalışan karanlığı yırtıp atmamız.

Tencerede, sandıkta ve sokakta isyanı kaynatmalıyız!

Kadın mücadelesinin ruhu

Bin yıllarca ataerkil toplumların cinsiyetimizle ilişkilendirdiği, cinsiyetimize yüklediği rollerle şekillendi hayatlarımız. Bu roller en öncelikle kadınların kendilerine ve birbirlerine düşmanlaşmasına hizmet etti. Çünkü erkek egemenliğinin devamlılığını sağlamak için gerekli görünmezlik pelerinini kadınlar dikmeli ve onlar korumalıydılar.

Peki bu nasıl mümkündü?

Elbette kadınların başka kadınlara asla güvenmemesi, onlarla "özel alanın" sorunlarını paylaşmaması, erkeklerle olan ilişkileri başka kadınlara anlatmaması, yani kol kırılma bile yenin içinde kalması, kendisi dışındaki bütün kadınlar ile rekabet halinde olmasıyla...

Annesiyle, kardeşiyle, kızıyla, komşusuyla, kayınvalidesiyle, eltişiyle, arkadaşıyla... Kadınlığın bütün sıfatlarıyla düşmanlık içeren bu ilişki kapitalizmle ve onun piya-

sa anlayışıyla da oldukça uyumlu bir şekilde geliştirildi, beslendi.

Sonra bir gün...

Bu rollerin ışığında adım adım "düşmanlık tohumları" ekildi kadınlar arasında. O tohumlar her gün beslendi, erkekler ve yine kadınlar tarafından. Farkında olmadan veya farkında olarak.

Sonra bir gün bazı kadınlar o rollerin dışına çıkmak istedi, sonra bazıları daha... Sonra onlar bir araya gelip deneyimlerini konuştu, sonra başkaları da...

Kadın dayanışması; patriyarkal kapitalizmin yaratmaya çalıştığı bencillik, kıskançlık ve rekabet üzerine kurulu ilişkileri dağıtan, bu ilişkiler dağıldıkça erkek egemenliğini görünür kılan, her gün öldürüldüğümüz bu sistemde hayat kurtaran, taciz, tecavüz ve bin bir türlü baskıyla kirlettikleri bu ortamda nefes veren bir ruhtur.

Kadın Dayanışması



Evet, kadın dayanışması kadın mücadelesinin "büyüten, geliştiren, güzelleştiren, devamlılığını sağlayan" ruhudur. Erkek dayanışmasının bin yıllardır usul usul yeniden ürettiği ataerkiyi dağıtacak ve yerine koyulması gerekeni

şimdiden inşa edebilecek gerçeğin ta kendisidir.

Önce ruh ölür... Ruhumuzu öldürmelerine asla izin vermeyelim, kadın dayanışmasını her gün daha fazla büyütüp, yaygınlaştırmaya devam edelim.

Bi Dünya Kadın

ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET

2016 yılında, İspanya'nın Pamplona kentindeki San Fermin festivalinde, 18 yaşındaki bir kadına tecavüz etmeleri sebebiyle yargılanan 5 erkek cinsel taciz suçundan 9 yıl ceza aldı. Bu kararın ardından İspanya'da binlerce kadın "Taciz değil tecavüz" diyerek sokağa çıktı. Failler tecavüz suçundan yargılansaydı 22 yıl hapis cezası alacaklardı.

MARIELLE BURADA!

Brezilya'da, Rio de Jenario belediye meclis üyesi, siyahi kadın politikacı, Marielle Franco bir suikast sonucu katledildi. 51 şehir meclisinin tek siyahi kadın üyesi olan Marielle, son konuşmasında polis şiddetine ve cinayetlere yer vermişti.

Katliamın ardından Brezilya ve Avrupa'nın birçok kentinde binlerce insanın katıldığı protesto eylemleri düzenlendi.



Sujatro Ghosh isimli sanatçı, Instagram'da başlattığı fotoğraf serisiyle "Kadınlara yönelik cinsel şiddet oranının çok yüksek olduğu Hindistan'da kadınların Hinduizme göre kutsal addedilen inekler kadar önemsenmediğini" vurgulayan bir protesto başlattı.

KADINLAR GREVDE

İspanya'da işçi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde greve gitti. Cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsel ayrımcılığın protesto edildiği greve 6 ile 8 milyon arası kadının katıldığı tahmin ediliyor.

24 saatlik greve 10 sendika

ve İspanya'nın önde gelen bazı siyasetçi kadınları destek verdi. Grev kapsamında İspanya çapında 120'ye yakın gösteri düzenlendi.

"Biz durursak dünya durur" sloganıyla kadınlar emeklerine ve bedenlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

TACİZE SON!

Hindistan'da düzenlenen dünyanın en renkli bahar festivalinde cinsel saldırı gerçekleşti. Delhi Üniversitesi'nde okuyan bir kadın sosyal medya hesabından cinsel tacize uğradığını açıklaması üzerine, bir grup erkeğin ellerinde içi sperm dolu bir balonla kadına saldırdığı ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi kadınlardan oluşan Pinjra Tod grubu, yaşanan bu saldırıyı protesto etmek için sokaklara çıktı.

TABULARI YIK! DANS ET!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Vrindavan köyündeki kadınlar tabuları yıkmak için harekete geçti. Hindu inancına göre eşini kaybetmiş kadının, tüm dünyevi zevklerden arınması, vazgeçmesi ve kendini ibadete adanması gerekiyor.

400 yıllık bu geleneğe karşı eşlerini kaybetmiş olan kadınlar, rengarenk bir şekilde dans etti.

İçimizden Gelenler

Regl Adet

Nedir?

Rahmin iç duvarı embriyonun tutunması için kalınlaşır, birkaç katmana ayrılır ve kan damarları ağı ile kaplanır. Bu süreçte spermle buluşup hamile kalmazsak, progesteron seviyesi düşer ve kalın endometriyum tabakası damarları ile birlikte parçalanmaya ve vajinadan atılmaya başlar. Bu da regl kanaması demektir. Sağlıklılık göstergesidir.

Ne değildir?

*Kirliliği gizli yatağa hapsetmek Hastalık DEĞİL

*Tıbbi bir olayken halen bir tabudur regl. Bize yönelik eril zihniyetle de uzaktan yakından alakalı! Kadın bedenini ötekileştiren, yok sayan, cinsel objeleştirenler, elbette regl dönemini yok sayar, gizler, ayıplar.

*Biz kadınlar da geleneklerin, tabuların, baskıların etkisiyle kendi vücudumuzun doğal akışından uzaklaşıyor; biyolojik döngümüze yabancılaşıp, siyah poşetler gibi gizleyebiliyoruz.

*Gizlemek ne kelime. Neler neler:

*Anavatan kan ağlıyor. Halam geldi. Hasta olmak. Kirlenmek. Tarla çamurlu...



Suçluyu bulduk! Bu hormon tetikliyor rahim kasılmalarını. Prostaglandin arttıkça ağrı da ağrıyor, n'aparsın böyle yazılmış kadının rahim yazısı.

Ah Bu Ağrıların Gözü Kör Olsun

Prostaglandin! Bu hormon tetikliyor rahim kasılmalarını. Prostaglandin arttıkça ağrı da ağrıyor, n'aparsın böyle yazılmış kadının rahim yazısı(!)

"Zamanında yediğin elmanın günahı" "Abartma" "Evlenince geçer." "Gizli" "Konuşma" "Doktorluk bir durum yok"

*Ama ağrıyor! Hormon da

bir yere kadar. Kimseyi dinleme sen, ağrının anormalleştiği an doktora gidiver.

*Hayatına karışana dur de. Taciz edene o tokatı indir. Dayanışma, strese iyi gelir. O da regline.

*Bitki çayı. Sıcak su torbası. Sıcak havlu. Dikkatli beslenme. Masaj. Egzersiz. Ve dans :)



8 Mart'tan 1 Mayıs'a Kadınların Coşkusu Sahnedeydi!

Iktidarın erkek egemen politikaları ile her taraftan zapturap altına alınmaya çalışılan kadınlar, uzun zamandır yaşamın her alanında, mücadele sahnesindeki yerini büyük bir öfke ile alıyor.

Bütün yasaklamalara rağmen 8 Mart'ta ve 1 Mayıs'ta tüm ülkede sokaklara inen, meydanlarda olan kadınlar bunun en iyi örneğidir. OHAL koşullarında, yoğun bir baskı atmosferine rağmen, 1 Mayıs tüm toplumsal kesimlerin en çok da kadınların taleplerini dillendirdiği birleşik ve kitlesel bir şekilde geçti.

Mücadele etmenin özgüveni

OHAL ile birlikte kadınlar, bedenlerine ve emeklerine dönük sürekli saldırılarla karşı karşıya.

AKP iktidarının, "aile ve çalışma yaşamının uyumlulaştırılması" kapsamında geçirdiği yasalarla işçi sınıfına dönük saldırılardan en çok etkilenen kadın işçiler oldu. İşsizlik, güvencesizlik, ayrımcılık yaygınlaştı ve mobing 3 kat arttı. OHAL sürecinde geçen yasalardan kadınlar, doğrudan veya dolaylı olarak etkileniyor.

Ev halkının yükünü taşımak zorunda bırakılan kadınlar, geçim mücadelesinin de zorlamasıyla

çalışma yaşamına dahil oluyor. Fakat kadınlar, erkeklerle eşit koşullarda çalışmıyor.

Her dört kadından biri işsiz ve çalışan kadınların yüzde 52'si kayıtdışı yani güvencesiz çalışıyor. Kiralık işçilik ve taşeron çalışma gibi uygulamalar önce kadınlardan başlanarak işçi sınıfına yayılıyor. Kadınlar, "eviçi görünmeyen emeğinin sömürsü" de garanti altına alacak şekilde yarı zamanlı, evde parça başı işçilik üzerinden çalıştırılıyor.

İtiraz etmek yetmez inşa etmeli!

1 Mayıs, kadınların başta görünmeyen emeğinin sesini yükselttiği, kötü çalışma koşullarına karşı taleplerini ortaya koyduğu gün oldu. Uzun dönemdir aktif politik özneler olan kadınlar için 24 Haziran'a gidişte, mücadele etme ve kazanma kararlılığının buluşmasıydı.

Kadınlar, yoksulluk ve şiddet sarmalına karşı 7 Haziran'da ve 16 Nisan'da olduğu gibi 24 Haziran sahnesinde de yerini alacak. Sadece, sunulan hayata itiraz ederek değil, aynı zamanda talep ettiği yaşamı inşa ederek yapacak. Kadınlar epeydir yola çıkmış ve geri adım atmakta kararlı.

OHAL koşullarında, yoğun bir baskı atmosferine rağmen, 1 Mayıs tüm toplumsal kesimlerin en çok da kadınların taleplerini dillendirdiği birleşik ve kitlesel bir şekilde geçti.



SİZDEN GELENLER

Yan yana gelmeli kol kola girmeliyiz

Merhaba Mor Dayanışma. Ben dokuz senedir ayakkabı sektöründe çalışan bir kadın işçiyim. 26 yaşındayım ve bekarım.

Kadın olduğumuz için çalışmamız istenmiyor zaten. Hadi çalışacağız, çok zor iş bulabiliyoruz.

Bu da başlangıçmış gibi sıkıntılar esas işe girdiğimiz süreçte başlıyor, dağ gibi önümüzde yükseliyor.

Biz kadınlar, aynı işi yapmamı-

za rağmen erkeklerden daha az maaşla çalışıyoruz.

Erkeklerle aynı ücreti almayı haketmediğimiz düşünülüyor ve üstelik söyleniyor işverenler tarafından. Sonrasında günlük çalışma hayatımızda hemen hemen her gün psikolojik baskıya maruz kalıyoruz.

Mesela benim yaptığım iş paketleme işi olmasına rağmen

patronum gelip, "çayı demledin mi, mutfaktaki kirli bardakları yıkadın mı?" diyebiliyor rahatlıkla.

Üstelik bunu, sanki benim zaten yapmam gereken bir iş gibi söyleyebiliyor. O iş için ayrı bir mutfak elemanı olması gerektiğini, o işin benim işim olmadığını

söylediğimde ise

"Sen henüz ev-

lenmemiş bir

kızsın, elini

alıştırman

gerekiyor.

İleride

kocana da

yapacaksın

sonuçta. Ma-

rifetli olan kızlar

evde kalmazlar. Hem eline mi yapışacak?" tarzında konuşmalar yaparak, işveren üzerimde psikolojik baskı uygulamaya çalışıyor.

Anlayacağınız, emeğimizi sömürmelerinin yanısıra iş yerlerinde bile nasıl bir kadın olmamız gerektiği konusunda bizlere

ahkam kesmeye

çalışıyorlar.

Emeğimiz ve

kimliğimiz

üzerinden

üstümüzde

kurulan bu

baskılara

karşı yan yana

gelmeli, kol kola

girmeliyiz.

**Anlayacağınız,
emeğimizi
sömürmelerinin yanısıra
iş yerlerinde bile nasıl bir
kadın olmamız gerektiği
konusunda bizlere
ahkam kesmeye
çalışıyorlar.**

Yeryüzüne Dayanabilmek için

Tezer Özlü



Kadınların yaşadıkları bir dizi sıkıntıların karşısında bitmek bilmez bir kadın dayanışmasını görebiliyoruz.

“En çok kaybolurken yalnız olmadığını bilmeye ihtiyaç duyarsın.” diye geçirdi içinden. “Bir de sürekli uyurken, uyuşturulurken.” Sonra da içi geçti, bulanıklaştı, darmadağın oldu. Ayıklaması gerekiyordu. Belki de kalan ömrünü içini temizlemeye ayırması gerekiyordu. Derken gözüne takıldı. Günlük gazete ve bitmiş sigara paketleri vardı masanın üzerinde. Bu lanet olası hastanenin apış arası kokan odasında gözüne takılacak şeyler yok denecek kadar azdı zaten. Gazeteye uzandı. Sigarası da tütününü de yaşamak için takati de yoktu, buna rağmen vakti çoktu.

Okumaya başladı. Kelimeler, onu uyuşturan ilaçların panzehri olarak yan yana gelmişlerdi sanki. “Babam ölemiyor, çünkü yaşamaya başlamadı.”

Neden yazılır? Yeryüzüne dayanabilmek için. Tezer Özlü. Edebiyatın gamlı prensesi diye addediliyor kitap kapaklarının arkalarında şimdilerde. Bir sığa yapıştırılınca öyle hatırlanıyor, bir ölüm tarihin varsa

mecburen ölü oluyorsun.

Hayatla meselesi var...

Edebiyatın hem gamlı hem karaduygun kadınıdır o bana kalırsa. Bazı yazarların konuları vardır, bazılarının merakı... Tezer Özlü merakı ve hayatla meselesi olan bir yazar. Yazmaktan da öte yaşamının kendisini bir başkaldırı olarak ortaya koyar. Başkaldırdığı her tür düzen ve kisveli faşizmdir.

Ölüm ve yaşam, bir hayatın mecburen içinde ama aslında tamamen dışında olma durumu... “Yaşamım boyunca içimi kemirttiniz. Okullarınızla. İşyerlerinizle. Evlerinizle. Özel ya da resmi kuruluşlarınızla içimi kemirttiniz. Ölmek istedim, dirilttiniz. Yazı yazmak istedim, aç kalırsın dediniz. Aç kalmayı denedim, serum verdiniz. Delirdim, kafama elektrik verdiniz. Hiç aile olmayacak insanlarla bir araya geldim, gene aile olduk. Ben bütün bunların dışındayım.”

Tezer Özlü kalksın ve bize yeni şeyler söylesin. Neden? Yeryüzüne dayanabilelim diye...

İlkel Dönemlerin Güçlü Kadınları

Sizlere tarihin ilk dönemlerinde yaşadıkları coğrafyaları yöneten, tanrısal bir imge haline gelen, yaşamak ve hayatta kalmakla özdeşleşen güçlü kadınlardan bahsedeyim biraz. Hemen belirtirim bu dönemde toplumda cinsiyetçilik olgusu yoktu.

Tarımda sapanın keşfi, erkeğin doğurganlık üzerindeki etkisinin ortaya çıkışıyla ataerkil sisteme geçilmeden hemen önceki dönem. Kadın ve erkek arasında cinsiyetçi iş bölümünün olmadığı,

eşit çalışma koşullarının olduğu bir dönemden bahsediyorum. Üstelik tarihin en ilkel dönemlerinde!

Yaratıcılığın sırrının kadından geldiğine inanıldı ve toprağı kadın yönetti; hayatta kalmak için gerekli olanı var ettiği için bereketi simgeledi.

TOPLUMDA VE SANATTA KADIN

Yaratıcılığın sırrının kadından geldiğine inanıldı ve toprağı kadın yönetti; hayatta kalmak için gerekli olanı var ettiği için bereketi simgeledi.

İlk tarım işçilerinin kadınlar olduğuna yönelik antropolojik bulgular olduğunu da belirtiyim. Kadın yırtıcı hayvanlardan korunmak için ateşi canlı tutup koruyan vasfına yükseldiğinde dini bir anlamda ifade etti.

Şifalı bitkilerden yararlanarak hastalıklara çözümler bulmasıyla birlikte ise iyileştiren oldu. Erkeklerle eşit hatta üstlendikleri görevler nedeniyle daha saygındılar. Tarih öncesi dönemlerde kadının varlığı ve yarattığı eserler kabul edildi ve kadı-

na hak ettiği saygı ve değer verildi.

Bütün bu konumu kadını ana tanrıça haline getirdi ve çok güçlü bir kültür doğdu. Var olduğu dönem içerisinde ana tanrıça kültü evrenleşerek daha da önemli bir hale geldi. Böylece kadın sanatta kendini daha fazla gösterdi. Artık sadece bir kadın değildi, kendisinden daha fazlasını ifade ediyordu. Bir fikir, bir düşünce, iç huzur, dini bir maneviyat...

Bu döneme dair söylenecek belki de en önemli ve en faz-



la dikkati çeken nokta ise kadına bakış açısının ve kadının algısının çok saygın ve kutsal olduğudur. Ataerkil sisteme geçişle birlikte söz konusu algı kökten bir değişikliğe uğradı.

Tarih öncesi dönemlerde kadının elde ettiği konum ve ona duyulan saygı onun güçlü kimliğinden geliyordu. Bugün de özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı yeniden ellerimize alabilmemiz için kendi gücümüzü yeniden açığa çıkarmamız gerekiyor.



ÖZGÜRLÜGE PEDALLAYAN KADIN



Suudi Arabistan'da kadınların bisiklet kullanma hakkı, direnişler sonucu 2013'te yasalaştı. Ancak sınırlı mekanlarda ve bir erkek gözetiminde! Bu baskılar altında Baraah Luhaid, vazgeçmediği bisiklet tutkusuyla yılların geleneklerine meydan okuyor.

Feminist Luhaid'in yoluna sürekli engeller çıkıyor elbette. Suudi kadın kıyafeti olan abayasının bisiklete takılması, spora uygun kıyafetler giyememesi gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Ama en zoruna "kültürel engeller" diyor Luhaid. Yaftalama, aşağılayıcı bakışlar, ayıplama, polis tarafından durdurulma... Yani erkekliğin binbir hali!

En yakın arkadaşlarından bile tepki alıyor Luhaid.

Baraah Luhaid, cinsiyetler arası ayrımı engellemek için bir bisiklet topluluğu ve işletmesi olan Spokes Hub'u kurdu. Bir süre burada çalıştı ama kovuldu. Ardından kamyonet altında çalışarak kadınları dahil etmeye yönelik yaratıcı fikirler bulmaya çalıştı. Erkek kardeşiyle Çin'e bisiklet turu düzenledi. Bireysel mücadelesinin bütün kadınların mücadelesi olduğunu belirten Luhaid şöyle diyor: "Ben aslında düşündüğümde daha büyük bir şeye karşı duruyorum. Kadınların bisiklet sürmesini savunurken, kadınların bağımsızlığını savunuyorum. Temel inançları değiştirmek yavaş, kararlı bir çalışma gerektiriyor. Bu zor, ama birinin başlaması gerekiyor."

Gökyüzünde Bir Kadın

Svetlana Kapanina, 1968 yılında, tam da Sovyetler Birliği'nin uzay alanında gelişme gösterdiği bir dönemde dünyaya geldi. Kadınlar arası uçak akrobasisi yarışmalarında 7 kez şampiyonluğu elde etti.

Uçağı gökyüzünde dans ettiren Svetlana; "fıçı", "döngü" gibi zor ve efor isteyen hareketleri ustalikle yapabiliyor. Dünyada yalnızca 15-20 pilotun ustaca yapabildiği, uçağı dikine kaldırdıktan sonra aynı şekilde dikine indirme şeklindeki "çan" hareketini yapabilen bir pilot Svetlana.

Şüphesiz ki Svetlana için

erkeklerin tekelinde olan bir alanda kadın olarak var olması hiç de kolay olmadı. Ama o cesareti ve çalışkanlığıyla ezberleri bozmayı başardı.

Şampiyonluklarıyla, ödülleriyle kadınların her alanda var olabileceğini göstererek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yıkılması için mücadeleye bir tuğla da o koymuş oldu.

Daha çok toplumsal cinsiyet normlarına göre erkeklerle addedilen "serinkanlı, kendine hakim ve kararlı" sıfatlarını almayı hak kazandı.

Toplumsal roller reddedildiğinde başarı kaçınılmazdır!



Teknolojik kız kardeş



NINA

Simony César genç bir feminist. Brezilya'da artan taciz olaylarıyla mücadele amaçlı mobil uygulama olan NINA'yı başlattı.

NINA, Brezilya'daki taciz olaylarını görünür kılmak için, özellikle toplu taşımalardaki vakaların haritasını çıkarıyor. Veri toplayan ve olayların yaşandığı konumu haritalayan NINA, farkında-

lık yaratmayı ve dayanışma kurmayı amaçlıyor. "Teknolojik kız kardeşlik" olarak tanınan uygulama, fotoğraf ve video da paylaşarak tacizcileri teşhir ediyor. Taciz oranının en yüksek olduğu ulaşım araçlarını ve saatlerini ortaya koyan mobil uygulama, tacizlere müdahale edebilmek adına kadınları katılımcı olmaya davet ediyor.

Elinizi Buluşıktan Çekin

Önemli Bir İşi TAMAM'layacağız!



Mor Dayanışma Kadınların Hikayesi... Senin Hikayen... Bizim Hikayemiz...

Eylediklerimiz:

- *Mor Dayanışma Meclisleri
- *Bilinç Yükseltme Atölyeleri
- *Mor Dayanışma Gazetesi
- *Paneller Söyleşiler
- *Film ve Kitap Tartışmaları
- *Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri
- *ÖZ savunma Atölyeleri
- *Hukuk Psikoloji Yayın Çeviri
- Haber Tasarım Kültür Sanat Komisyonları
- *Masal Atölyeleri

*Sağlık Cinsellik Beden Yaratıcı Drama Sanat atölyeleri
*Takas şenlikleri

Karanlığı Yırtacak Yaşamı Yeniden Kuracağız!

Kulak ver bu çağrıya, tut uzattığımız bu kadın elini, kızkardeşlik bağını güçlendirmek için sen de katıl Mor Dayanışma'ya!

Televizyonda bir adam bağıyor:
“Eyyy kadın mıdır kız mıdır bilinmeyen bağyanlar..”
“Eyyy yarım, eeyyy fitrat, eeyyy... ee..”

Televizyonda adamlar bağıyor; reklamlarda, bankalarda, AVM’lerde, kahvehanelerde, sahalarda, mecliste, okullarda, hastanelerde, mahkemelerde adamlar bağıyor.

Hava buram buram erkeklik kokuyor.

Bir müzik çalınıyor kulağıma: “Kapat televizyonu, seni de kandırıyorlar..”

Gürültüyü kapatıyorum, erkekliğin sesini kısıyorum. Bir kadın fisildiyor oradan...

Birhan sesleniyor çığlık çığlığa “yeter artık, yeter çikalım zıvandan” diye.

Çığlıkla fısıltı arasında örgütlü bir cinnete çağırıyor bizi Ross.

MOR DAYANIŞMA Seni Çağırıyor

Faturaların, kiranın, çocuk bezinin, bulaşık detarjanının altında ezilen kadınların cinnetine; dağ gibi ağırlaşan yoksulluğun, şiddetli geçimsizlik tokatı olarak geri dönmeyinin yarattığı cinnete çağırıyor.

Para sayacı gibi rakamlaşan, istatistikleşen grafikleşen kadın ölümlerinin soğuk ve kanlı cinnetine, yüzdelik hesabı ile yüzde binlere fırlayan kadına yönelik erkek terörünün cinnetine...

Tak etti dediğin anda başlayan, kadınlara mahsus bir isyanın örgütlü cinnetine çağırıyor Mor Dayanışma!

Televizyon denen erkek dünyasının ağzından “kadınlara müjde” diye kolayca ve alelade saçılveren

her geçen gün yanına yenilerinin eklendiği şiddet, taciz, tecavüz, çocuk istismarı vahşetinden, yukarıdan aşağıya örgütlenmiş kötülükten “S I K I L D I K !” diyen kadınları çağırıyor Mor Dayanışma.

Yarım Kalan İşimizi Tamamlıyacağız!

Bilirsiniz; biz kadınlar yarım kalan işlerden pek haz etmeyiz. O’Halde:

Şimdi yavaşça ellerinizi bulaşıktan çekin ve zahmet olmazsa o cinneti erkekliğin tepesine bırakıverin.

Yazımızı kış edenlere inat, karı, kışı, kıyameti bahara çevirmek için mor bayrağın altında buluşalım.

Erkekliğin pembe panjurlu yalancı hayallerinden sıkılan milyonlarca kadınla kendimize mor panjurlu koca bir kadın evi inşa edelim.

Denizli’de bir kahvede buluşalım, Kars’ın Ani’sinin döşemelerinde, Ankara’nın parklarında, İzmir’in kordonunda, Mersin’in avlularında toplaşalım, İstanbul’un köşe başlarını turalım.

Bir evin mutfağına, bir odanın çeyiz sandığına sıkışmak yerine, dünyayı evimiz yapalım.

Ayşe anlatsın, Arzu eylesin, Fatma gazeteleri getirsin, Dilan yazsın, İrem atölye düzenlesin, Aslı boyasın, Nur kahkaha atsın, biri telefonlara baksın, öteki röportaja koşsun, beriki kamerasıyla gelsin. Sokakların adlarını değiştirelim, vapurlarda, metrolarda ses çıkaralım, mor balonlar uçuralım, şamata yapalım, birlikte değiştirelim.

Öz savunmada, cinsiyetsizlikte, erkeksiz hava sahasında, Mor Dayanışma’da buluşalım.

MOR dayanışma



İrtibat Numaraları:

Kadınların olduğu her yerde erkek egemen zihniyete karşı kadın dayanışmasını yükseltmek için sen de gel kızkardeşim..

İstanbul: 0553 209 34 96
Ankara: 0531 843 35 09
İzmir: 0538 359 13 36
Kocaeli: 0553 549 62 06
Balıkesir: 0534 736 88 60
Çanakkale: 0553 549 62 06
Eskişehir: 0531 843 35 09

Aydın: 0534 736 88 60
Hatay: 0536 271 65 72
Denizli: 0534 736 88 60
Adana: 0536 963 31 05
Muğla: 0534 736 88 60
Mersin: 0505 042 02 12
Antalya: 0534 736 88 60

Diyarbakır: 0536 963 31 05
Gaziantep: 0505 042 02 12
Tekirdağ: 0542 310 33 31
Dersim: 0553 209 34 96
Bursa: 0553 549 62 06
Samsun: 0505 562 48 72
Şırnak: 0538 359 13 36



MorDayanisma



DayanismaMor



mor_dayanisma